

Voorwoord

Beste omwonenden, deelnemers, publiek, medewerkers en sponsors,

We zijn er weer enorm trots op dat we dit jaar weer een wielerronde in Ameide kunnen organiseren. Hierbij moeten we er twee woorden uitlichten; 'weer' en 'in'.

WEER een wielerronde

In het najaar van 2002 zijn we gestart om Wieliercomité Ameide op te richten. Na de nodige voorbereidingen en uitzoekwerk kwamen we er achter dat een parcours in het dorp nagenoeg onbegonnen werk was. Dit had in eerste instantie te maken met veiligheid, maar ook was het voor ons lastig in te schatten of we alles financieel en qua medewerkers wel rond zouden krijgen. Het parcours in de polder was met weinig middelen goed en veilig af te zetten. Op 20 september 2003 was het dan zo ver: de 1^e Omloop van Ameide! Bij de elite / beloften won Arno Wallaard (foto), wat hij in 2004 nog eens deed! We denken nog steeds met veel enthousiasme en bewondering aan.



Sinds 2004 gaan we als Stichting Wielerronde Ameide (foto) door het leven en werkten we er ieder jaar hard aan om een mooi evenement neer te zetten. Dat jaar verhuisde de dikke banden race naar de vrijdag en werd deze, i.c.m. de 1^e 5 Mijl-loop van Ameide, georganiseerd in het dorp.

Zo hadden we een mooie opwarmer voor de wielerronde op zaterdag en toch een wielerevenement in het dorp.

In 2005 konden we geen Omloop organiseren i.v.m. de dijkverzwaringswerkzaamheden, waardoor we geen vergunning kregen om het parcours in de polder af te sluiten. Alleen de dikke banden race ging door.

In 2006, 2007 en 2008 organiseerden we, nog steeds met veel enthousiasme en plezier, de Omloop van Ameide. De renners waren ook enthousiast over de mooie ronde. Voor publiek en sponsors was het echter minder aantrekkelijk en ook bij ons leefde nog steeds de stille wens om terug te keren naar het dorp.

Terug IN het dorp

Toen men in 2008 bezig was om een aantal straten in Ameide her te bestraten en in te delen, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we er met de wethouder van gemeente Zederik snel uitgekomen dat er een versmalling weg gehaald kon worden. Dit verbeterde gelijk de veiligheid op dat punt en de mogelijkheid om een veilig en aantrekkelijk parcours in het dorp uit te zetten was weer mogelijk. In de loop der jaren hebben we een trouwe werkploeg van vrijwilligers en niet te vergeten sponsors opgebouwd en werken we als groep samen als een ge-oliede machine.

Vandaar dat we vandaag weer een wielerronde in Ameide kunnen organiseren, waar we met recht ook trots op kunnen zijn, maar vooral ook dankbaar naar alle medewerkers, sponsors, omwonenden en gemeente die dit evenement mede mogelijk maken!

Rood (wit-blauwe) draad

Als een rode draad is Corine van der Zijden met ons mee 'gegroeid', ook daar zijn we als organisatie trots op. In 2003 was zij al 1 van de deelnemers aan de dikke banden race. Ze vond dit zo leuk, dat ze elk jaar mee deed en in 2005 zelfs regionaal kampioene van de Ablasserwaard werd! Ze deed mee aan het NK dikke banden race en WON! Natuurlijk werd ze hiervoor in 2006 gehuldigd (foto)!



Als klap op de vuurpijl nam Corine een licentie en won ze in 2009 het NK voor meisjes van 14 jaar (foto)! Ook dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, vandaar dat we haar vandaag ook in het zonnetje zetten. Om 16.00u. hoopt de burgemeester van Zederik haar te huldigen, waarna Corine een ere-ronde door het dorp maakt.

Naast dit heugelijke feit hebben we weer geprobeerd een gevarieerd programma op te stellen en hopen we op een sportieve en veilige Wielerronde van Ameide! Als u / jij geniet, genieten wij des te meer!

Namens St. Wielerronde Ameide
Arjan Molenaar, voorzitter

St. Wielerronde Ameide:

Arjan Molenaar (voorzitter), Herro Spek (secretaris), Marco van Es (penningmeester)

Leden: Arie Blom, Eddie van der Grijn, Peter Mesker, Aart Molenaar, André Slootjes en André Tukker